

Voorwoord

Hallo liefste Vincies en ouders,
We hebben de eerste maand van het scoutsjaar ingezet met veel pret, gezelligheid en vele nieuwkomertjes. Zo werden de leden tijdens de overgang goed vuilgemaakt en mochten ze overgaan naar hun nieuwe tak.

Ook onze jaarlijkse Vincie-BBQ was alweer een succes! Bedankt aan iedereen die is langsgeweest en heeft gesmuld van het heerlijk buffet of een bezoekje bracht aan de zomerbar of in de avond zich helemaal heeft gesmeten op de dansvloer. Wij zijn nog steeds volop aan het nagenieten van de festiviteiten. Dus nogmaals een dikke dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze onvergetelijke avond!

Een week later stond de startdag voor de deur, alle nieuwe vincies konden voor de eerste keer mee komen spelen op zondagnamiddag;

In oktober staat de leiding weer 3 weken klaar om jullie met open armen te ontvangen en te ravotten op zondagmiddag van 14u30-17u15. Vrijdag 18 oktober is het DAG VAN DE JEUGDBEWEGING. Jullie kunnen tussen 7u-8u 'sochtends om koffiekoeken en chocomelk (eigen beker) en genieten van een zalige show op de Grote Markt. Na school is er ook van alles te zien en te doen zoals springkastelen en de finale van de DVDJB-Battle, noem maar op! En natuurlijk kan je die vrijdag met veel trots je uniform aandoen naar school! En voor de oudsten onder ons is er ook nog de Nacht Van De Jeugdbeweging.

Om de maand af te sluiten gaat iedereen in het weekend van 27 - 29 oktober op weekend, joepie!!!! Om daarna te genieten van een zalige Herfstvakantie.

Dat was het voor nu!

Wij hebben er alvast zin in om er weer een lap op te geven.

Scouteske linker,
Eefje, Marie, Fien, Laure, Elisabeth

OKTOBER

kajogji

Zondag 29 september

Spijtig genoeg is het deze zondag geen vergadering, want de leiding trekt erop uit op planningsweekend!

Zondag 6 oktober

Joepiee!! Vandaag is het een gewone vergadering op het lokaal van 14u30-17u15 met als afsluiter een zeer leuke infosessie. Ouders zijn welkom vanaf 17u30 :)

Zondag 13 oktober

Vandaag spelen we een zeer leuk spel en verwachten we jullie ALLEMAAL om 14u30 op de markt!



Vrijdag 18 oktober

Eindelijk, vandaag is het de grote dag! Namelijk Dag Van De Jeugdbeweging ;) Dus trek allemaal jullie uniform aan naar school en geniet ervan!!!!

Zondag 20 oktober

Neem vandaag maar allemaal een euro mee, want we trekken naar Puytvoet!!
14u30-17u15

1-3 november

Pak jullie rugzak maar in en zet jullie schrap voor een heel leuk weekend!! :))

