

Voorwoord

Hallo liefste Vincies en ouders,

We hebben de eerste maand van het scoutsjaar ingezet met veel pret, gezelligheid en vele nieuwkomertjes. Zo werden de leden tijdens de overgang goed vuilgemaakt en mochten ze overgaan naar hun nieuwe tak.

Ook onze jaarlijkse Vincie-BBQ was alweer een succes! Bedankt aan iedereen die is langsgeweest en heeft gesmuld van het heerlijk buffet of een bezoekje bracht aan de zomerbar of in de avond zich helemaal heeft gesmeten op de dansvloer. Wij zijn nog steeds volop aan het nagenieten van de festiviteiten. Dus nogmaals een dikke dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze onvergetelijke avond!

Een week later stond de startdag voor de deur, alle nieuwe vincies konden voor de eerste keer mee komen spelen op zondagnamiddag:

In oktober staat de leiding weer 3 weken klaar om jullie met open armen te ontvangen en te ravotten op zondagmiddag van 14u30-17u15. Vrijdag 18 oktober is het DAG VAN DE JEUGDBEWEGING. Jullie kunnen tussen 7u-8u 'sochtends om koffiekoeken en chocomelk (eigen beker) komen en genieten van een zalige show op de Grote Markt. Na school is er ook van alles te zien en te doen zoals springkastelen en de finale van de DVDJB-Battle, noem maar op! En natuurlijk kan je die vrijdag met veel trots je uniform aandoen naar school! En voor de oudsten onder ons is er ook nog de Nacht Van De Jeugdbeweging.

Om de maand af te sluiten gaat iedereen in het weekend van 25-27 oktober op weekend, joepie!!!! Om daarna te genieten van een zalige Herfstvakantie.

Dat was het voor nu!

Wij hebben er alvast zin in om er weer een lap op te geven.

Scouteske linker,

Eefje, Marie, Fien, Laure, Elisabeth

Kajogi Oktober

Zondag 6/10

Voor de eerste vergadering van deze maand worden jullie verwacht van 14u30 tot 17u15 aan het lokaal met jullie fiets! Na de vergadering nodigen we jullie ouders nog graag uit voor een (korte) algemene infosessie. Tot straks!!

Zondag 13/10

Deze week zitten we op verplaatsing!! We verzamelen aan het Reynaertstandbeeld in het park om 14u30. Hopelijk tot daaaaaan!

Vrijdag 18/10

De leukste, coolste, tofste en gezelligste dag van het jaar is weer aangebroken:

De Dag Van De Jeugdbeweging. JOEPIEEEEEE!!!!

Draag dus met trots jullie uniform naar school.

Ps: vergeet zeker geen kijkje te nemen op de Grote Markt, daar staat een lekker ontbijtje op jullie te wachten :)

Zondag 20/10

Laat je mooiste kleren maar thuis, want vandaag spelen we een mega leuk spel in de bossen van Puytvoet!! We spreken af om 14u30 en om 17u15 mogen jullie weer huiswaarts keren, toedelss!!

Vrijdag 25/10 -
Zondag 27/10

Eindelijk ons eerste weekendje!
De uitnodiging volgt nog,
Spanneeeeeend!

XXX jullie nieuwe
jonggidsenleiding