

Liefste Vincies, ouders en sympathisanten.

Het is weer tijd om van start te gaan met het nieuwe scoutsjaar!! Vorig scoutsjaar hebben we dan ook in schoonheid kunnen afsluiten met een fantastisch (buitenlands)kamp! Hopelijk zijn jullie allemaal weer helemaal klaar voor een jaar vol mooie herinneringen-in-wording.

Onze nieuwe leidingsploegen staan alvast te popelen om al jullie Vincie-meisjes te entertainen op zonovergoten zondagmiddagen, waanzinnige weekendjes en kei-toffe kampen!

Dit jaar staat er ook een nieuwe groepsleiding voor de deur. Niet helemaal nieuw want onze geliefde Marie blijft. Nina, Elisabeth en Eefje komen het team dit scoutsjaar versterken! Jullie zullen ons zeker binnenkort te zien krijgen maar als je niet kan wachten, ga dan op verkenning op onze website waar je misschien wel al een sneak peak krijgt!

Nieuw scoutsjaar betekent ook nieuw jaarthema. Dit jaar is dat DAS Goesting. Ja hoor, je ziet het goed. Het thema is gewoon een vinciedas?! Nog maar eens een bewijs dat wij vincies er al helemaal klaar voor zijn.



In onze kreet DAS Goesting refereert DAS uiteraard ook aan onze scoutsdas. Deze zien we als het symbool voor ons eigen engagement. De betekenis van het woord Goesting spreekt voor zich. In 2004 werd Goesting verkozen tot het mooiste woord van de Nederlandse taal. Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij de drijvende kracht achter scouting en achter ons eigen engagement. Wat motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik naar de scouts gaan? Door hierover na te denken en dit bespreekbaar te maken geven we een boost aan onze motivatie.

Nieuw jaarthema, nieuwe leiding, nieuwe groepsleiding en misschien wel naar een nieuwe tak? Veel verandering dus, maar sommige dingen zullen natuurlijk nooit veranderen.

Zoals onze overgang op 4 september en startdag op 11 september. Weer twee fantastische activiteiten waar tweedejaars naar een volgende tak gaan en we nieuwe leden met open armen verwelkomen.

Op 17 september is het even geen gewone vergadering maar wel onze jaarlijkse Vincie BBQ. Vanaf 18u zijn jullie allemaal welkom voor een heerlijke avond vol (veggie)vleesjes, gezelligheid en natuurlijk de kampdansen! Er volgt nog een mail voor de inschrijvingen voor de BBQ en houd zeker ook onze facebook-pagina in de gaten.

Het laatste weekend van september zal er nog volop nagenoten worden van de BBQ tijdens een gewone vergadering! Noteer ook alvast zondag 9 oktober in jullie agenda voor een infomoment na de vergadering. Het wordt een scoutsjaar dat we helemaal corona-vrij en met enorm veel bordeaux-groen gekleurd plezier zullen inzetten.

Stevige linker van jullie kersverse groepsleiding
Marie - Nina - Elisabeth - Eefje

SEPTEMBER

zondag 4/9

Whoehoe, het is overgang!! Dat betekent dat de tweedejaars kabouters worden dus trek jullie vuilste kleren aan en eerstejaars jullie mogen natuurlijk komen supporteren. Ook komen jullie je nieuwe leiding te weten!! Spannend!! Wij verwachten jullie om 14u aan het lokaal tot 17u15.



zondag 11/9

Vandaag is het startdag!! De eerste officiële vergadering met jullie nieuwe leiding!! JOEPIE!! Wij verwachten jullie van 14u30 tot 17u15 aan het lokaal!!



zaterdag 17/9

Vandaag is onze jaarlijkse VINCIE-BBQ!! Vergeet jullie zeker niet in te schrijven als jullie mee willen eten!! Doe jullie uniform en vencie-PET aan en vergeet jullie dansbenen niet want de kampdans wordt gedanst op het groot podium!! Meer info volgt later en zondag is het geen scouts!



zondag 25/9

Zijn jullie klaar om weer super toffe spelletjes te spelen met jullie leiding? Kom dan om 14u30 naar het Reinaertsbeeld in het park!! Wij zien jullie daar!!



zondag 2/10

Super jammer, vandaag is het geen vergadering want jullie leiding is op planningsweekend, maar niet getreurd wij zien jullie volgende week zondag met vol enthousiasme weer terug!!

EEN LAATSTE
DIKKE
KNUFFEL VAN
BETTY, LIESEL,
MARIE, EEFJE,
SILKE, LYNN
EN LISA